

MIDDELEEUWEN



Kamp 2022

**Wow, jij gaat mee op ons supercool
middeleeuws kamp!! We reizen terug in de tijd en gaan
de tijd van de ridders en stoere jonkvrouwen verkennen!**

**Je gaat de volle 2 weken (of 1 week) in een hele andere
tijd vertoeven. Heb jij er al zin in? Wij
kijken er alleszins enorm hard naar uit!**

**Zo'n megasuperbangelijk kamp heeft natuurlijk een
beetje regeling nodig. Dus jullie kunnen beide alle info
die jullie nodig hebben vinden in dit boekje. Wanneer de
bezoekdagen zijn, wat jullie moeten meenemen en wat
niet, enzovoort.**

**LEES DIT BOEKJE GOED DOOR! Zodat iedereen volledig
klaar en in orde is voor ons Chirokamp te Kasterlee,
editie 2022!**

Dus zet die valies al maar klaar en tot binnenkort!!

INHOUD

Dagindeling.....	1
Vertrek.....	2
De valiezen.....	2
Bezoekdag.....	3
Hoe rij ik naar kasterlee?.....	4
Het uniform.....	5
Post.....	5
Terugkomst.....	6
Snoep, fruit en frisdrank.....	7
Roken, drugs en alcohol.....	7
Afdelingspoedgevallen.....	8
Wat moet er in je valies?.....	9
Wat laten we zeker thuis?.....	10
RIBBELS.....	11
SPEELCLUB.....	12
KWIKS.....	13
TIPPER.....	14
TIPTIENS.....	15
ASPIRANTEN.....	16
Liedjes.....	19
Tien geboden.....	20
Spelletjes.....	21

DAGINDELING

- 8u00** Iedereen staat op
- 8u30** Ochtendformatie en ontbijt
- 9u15** Tandenvoetsen en orde scheppen in de slaapzalen
- 9u30** Lolproeven en spelactiviteiten
- 12u30** Middageten
- 13u30** Platte rust
- 14u45** Spelactiviteiten
- 16u00** Vieruurtje
- 18u30** Avondeten
- 20u00** Avondformatie en spelactiviteiten wanneer de ribbels hun buikje gevuld is, gaan ze zich wassen en kruipen het bedje in
- 20u30** Speelclub gaan zich wassen
- 21u00** Speelclub gaan naar hun bedje kwiks gaan zich wassen
- 21u30** Kwiks zoeken hun nestje op Tippers gaan hard schrobben
- 22u00** Tippers begeven zich naar hun slaapzak, tiptiens en aspi's wassen zich
- 22u30** Tiptiens en aspi's gaan uitgeput slapen

VERTREK

We verzamelen allemaal samen (in uniform) op **ZONDAG 10 JULI om 9u30** voor het station van Willebroek. Van daaruit vertrekken de Ribbels, Speelclub en Kwiks met de trein en gaan de Tippers, Tiptiens en Aspiranten samen met de fiets naar Kasterlee.

Vergeet niet om drinken, middageten en een vieruurtje te voorzien.

En voor de grootste, zorg ervoor dat jullie fietsen volledig in orde zijn, dat kan heel wat narigheid onderweg voorkomen.

DE VALIEZEN

Waarop moeten we letten?

Zorg ervoor dat de valies goed vastgemaakt is, zodat er niets kan uitvallen. Alle zakken en valiezen moeten duidelijk getekend zijn (naam en adres). Breng geen al te grote valiezen mee: maximum 70 cm breed, want anders kan je de valies niet kwijt op de voorzien plaats!

Ga je (vanaf) de eerste week mee op kamp?

Je wordt met pak en zak verwacht op **donderdag 7 juli tussen 18u30 en 19u30 aan onze chirolokalen** in de Rollierstraat. Direct daarna vertrekt de leiding om alles al te gaan installeren in Kasterlee. Wees dus op tijd!! Mama's of papa's die het zien zitten om mee te helpen inladen zijn ook altijd welkom! (de leden komen de valiezen ook mee afzetten want ze worden al even op voorhand gecontroleerd op luisjes.)

Ga je de tweede week mee op kamp?

Je brengt je valies gewoon mee op de **bezoekdag zondag 17 juli**. Tijdens de bezoekdag gaan de slaapzalen op bepaalde uren open. Je kan dan je valies al op de juiste plaats leggen en je bed opmaken.

De tippers of tiptiens die pas 17 juli op kamp vertrekken en die hun fiets niet zelf kunnen vervoeren de eerste bezoekdag, kunnen deze op donderdag 7 juli meegeven met de vrachtwagen, deze wordt dan eveneens gebracht tussen 18u30 en 19u30.

BEZOEKDAG

De kleine en grote deugnieten verwachten jullie op de volgende zondag om prope kledjes te brengen:

Zondag 17 juli van 13u tot 18u.

We weten zelf ook wel dat het niet zo makkelijk is in te schatten hoe lang je rijdt naar Kasterlee, maar gelieve het terrein nog NIET op te rijden voor 13u. We hopen dat iedereen daar rekening mee houdt. De kinderen hebben nog spelactiviteiten in de voormiddag en gaan om 13u ook eerst nog eten. Het is lastig om ze te boeien als er al voor 13u bekende personen rondlopen.

Wanneer je met je dochter tijdens de bezoeken het terrein zou verlaten, vragen wij je iemand van de leiding te verwittigen. Alle kinderen moeten wel tijdig terug op de kampplaats zijn (dus tegen 18u).

Op de zondag worden er tijdens de bezoeken drank, rijstpap, soep, ijsjes en frietjes verkocht en dit ten voordele van 't Huizeke.

HOE RIJ IK NAAR KASTERLEE?

Om de files richting kust te vermijden, rij je best richting Antwerpen over Boom. De ring rond Antwerpen op en vervolgens neem je afrit Turnhout-Has-selt-Luik. Nu rij je op de E313. Nadat je ongeveer 10 km hebt gereden op deze E313 neem je de afrit Turnhout-Eindhoven: de E34. Nu mag je rustig een heel eindje rijden en kan je reeds genieten van de sparren langs de baan. Je neemt afrit nummer 24 TURNHOUT-KASTERLEE, richting kasterlee. Aan het rondpunt, volg je richting Lichtaart tot aan het volgende rondpunt. Daar neem je rechts (eveneens richting Lichtaart). Na enkele honderden meters ziet u op de rechterkant een Taverne. Na ongeveer 100 meter zie je op je rechterkant een pijl 'Chiromeisjes Willebroek'. Aan de andere kant van de baan staat er een bord 'Provinciaal Domein Hoge Mouw'. Wanneer je dus de juiste zandweg rechts ingedraaid bent, zie je recht voor je het beroemde HUIZEKE staan.

Voor de GPS gebruikers: Boskabouterpad 1 is een nieuwe straatnaam (2008) en zal je misschien niet terugvinden. De hoofdbaan is "Lichtaartsebaan".



HET UNIFORM

Wanneer we aankomen en vertrekken dragen we ons uniform!

Dit is:

- Beige chirorok of chiroshort
- Witte chiro t-shirt
- Onze chirotrui

Voor zij die geen uniform hebben:

- Beige rok of short
- Witte t-shirt
- Een bordeaux sweater of trui

POST

Moeke, vake, mama,
Papa, oma, opa, moemoe,
Vava, bomma, bompa,
Broer, zus, lief,
Tante, nonkel, klasgenoot,
SCHRIJF EENS!!!

Naam van je lieveling
Vakantiehuis Sint-Lutgardis
Boskabouterpad 1
2460 Kasterlee

TERUGKOMST

GA JE 1 WEEK MEE OP KAMP? Dan ga je met de bezoekdag naar huis en volg je deze regels:

De valies van je kind zal dan ingepakt klaar staan. Je neemt deze dan gewoon mee naar huis. (Vergeet niet even te checken of de handdoeken, de pyjama, de schoenen en de vuillinnenzak er wel bij inzitten. Want we weten uit ervaring dat net dat de dingen zijn die kinderen vergeten.)

GA JE 2 WEKEN MEE OP KAMP? Dan volg je deze regels:

Zaterdag 23 juli eindigt het bivak. De ouders worden verwacht hun dochter(s) te komen halen te Kasterlee om 12u.

De valies van je kind zal dan ingepakt klaar staan. Je neemt deze dan gewoon mee naar huis. (Vergeet niet even te checken of de handdoeken, de pyjama, de schoenen en de vuillinnenzak er wel bij inzitten. Want we weten uit ervaring dat net dat de dingen zijn die kinderen vergeten.)

De leiding blijft nog een dagje om de bivakplaats een grondige kuisbeurt te geven. Als je zelf je fiets niet naar huis kan meenemen, kunnen fietsen eventueel met het materiaal met de vrachtwagen meekomen. Diezelfde dag op zaterdag 23 juli kan je je fiets dan komen halen aan de chirolokalen dit uur spreken jullie op kamp nog af met je afdelingsleiding.



SNOEP, FRUIT EN FRISDRANK

Graag zouden we iets willen zeggen in verband met snoep, fruit en frisdrank op kamp. Snoepen is ongezond, dat weet iedereen. Maar wie snoept er niet eens graag? Zeker wanneer kinderen op kamp zijn, weg van de ouders die altijd zeggen 'dit mag niet en dat mag niet', is snoep iets plezant. Daarom vragen wij niet om de kinderen geen snoep mee te geven. Maar wel **maximum 1 zakje snoep van 300gr**. Elk jaar is er veel te veel snoep over, we doen ons best om deze terug meegegeven met het kind maar vaak moeten we het wegsnijten. De kinderen mogen **geen chips en frisdrank** meenemen, enkel snoep!

Om ook hier zo veilig mogelijk te werk te gaan vragen we u om het snoep van uw kind in een **aparte verpakking** mee te geven. Vermeld hier ook duidelijk haar naam op, zodat er geen verwarring kan ontstaan!

Fruit zoals appels, peren, perziken, watermeloen,... is heel gezond, maar wordt wel snel rot en stinkt dan vreselijk. Wij vragen dan ook van **GEEN fruit** mee te geven. Elke middag krijgen wij na de maaltijd een stuk fruit, dus iedereen krijgt voldoende vitaminen. We hebben uitstekende kookouders dus ... aan eten geen tekort!! Wij hopen dat wij op uw begrip mogen rekenen.

ROKEN, DRUGS EN ALCOHOL

Sigaretten, drugs en alcohol zijn verboden voor leden op kamp. Indien toch iemand betrapt wordt, kan dit zware sancties tot gevolg hebben.

Indien u vindt dat uw dochter op kamp toch mag roken, moet u dit persoonlijk aan iemand van de leiding melden EN dit ook op een briefje schrijven en ondertekenen. De LEIDING zal dan een moment bepalen waarop dit kan.

AFDELING SPOEDGEVALLEN

Op onze website vind je ook een medische fiche, gelieve deze zorgvuldig in te vullen en te bezorgen aan Noor Schoeters (Via email: Noor.schoeters@gmail.com / via brief: Hoogstraat 39, 2830 Tisselt) en dit voor zondag 27 juni.

Vergeet ook zeker niet de kids ID in de portefeuille van je dochter te steken, zodat je dochter die meteen kan afgeven bij aankomst in Kasterlee.

Ook vragen wij om:

- Duidelijk de naam en de te nemen **hoeveelheid** op de medicatie van uw dochter te schrijven.
- **Speciale aandachtspunten te melden** op de medische fiche (en eventueel bij vertrek bij iemand van de leiding).
- **Twee klevertjes** van de mutualiteit samen met de medische fiche af te geven.

Het telefoonnummer van onze VB is 0497 83 46 85

ENKEL IN NOODGEVALLEN!



WAT MOET ER IN JE VALIES?

BELANGRIJK! AL DEZE ZAKEN ZIJN VOOR 1 WEEK KAMP, ALS JE 2 WEKEN GAAT MOET JE DE KLEDING/WASSPULLEN VERDUBBELEN!!

- Hoeslaken
- Kussen + Kussensloop
- Dekbed of slaapzak
- 1 pyjama of nachtkleedje
- Toilettzak met daarin:
 - o Zeep + zeepdoos of douchezeep
 - o Kam of borstel
 - o Tandborstel, bekertje en tandpasta
 - o Shampoo
 - o Eventueel rekkertjes voor het haar
 - o Zonnecrème
 - o After-sun
- 2 Grote handdoeken
- 2 Kleine handdoeken
- 2 Washandjes
- Ondergoed: 8 slipjes
- 6 Shorten
- 6 T-shirts
- 8 paar Kousen
- Schoenen (in een aparte zak):
 - o 1 paar sleffers of sloffen
 - o 1 paar gesloten schoenen
 - o 1 paar botten
- 1 Regenjas
- 3 Truien
- 2 Lange broeken
- Badpak of bikini
- 1 Pet of hoedje
- 1 Vuillinnenzak
- Zakdoeken
- Leesboeken of strips (voor tijdens de platte rust)
- 1 Knuffel

- Briefpapier + enveloppen (denk aan de adressen van de mensen waarnaar je wil schrijven).
- Zaklamp
- Drinkbus **MET JE NAAM OP**
- Zakgeld (10 euro, liefst in muntstukken)
- Je hebt je uniform aan als je aankomt, dus steek dit niet in je valies.
- Voor vertrek behandelen en controleren op luizen. Gelieve aan leiding te melden indien er problemen zijn.

BELANGRIJK! Bij het artikel van je afdeling kan ook nog iets staan dat je zeker niet mag vergeten!

Voor de ouders van de kleinsten hebben we nog een **TIP**. We hebben onderzocht dat het voor ribbels niet altijd makkelijk is om na een paar dagen hun kousen, onderbroeken,... in hun grote valies te vinden. Daarom raden wij aan om op voorhand per dag een zakje te maken met kledij, onderbroek en kousen. Je kan dan bijvoorbeeld een etiket plakken op het zakje met een zonnetje op voor dagen met mooi weer en met een wolkje voor de iets koudere dagen.

WAT LATEN WE ZEKER THUIS?

- Juwelen
 - iPod, iPad, tablet of mp3-speler
 - Al je waardevolle spullen
 - Gsm
- Tippers, tiptiens en aspiranten mogen hun gsm meenemen op kamp, maar moeten deze sowieso afgeven aan de leiding Steek je **gsm samen met je oplader** in een **apart zakje**, zodat er zeker niets verwisseld of verloren kan gaan! Enkel wanneer de leiding het nodig acht krijgen de leden hun gsm (bv. voor een spel). Deze regels gelden enkel voor de drie oudste afdelingen. De drie jongste afleveringen hebben geen gsm nodig op kamp.
- Handgel en dergelijke producten moet je niet meegeven. Wij zorgen ervoor dat dit aanwezig is en iedereen zich op de juiste momenten kan ontsmetten.

RIBBELS

Liefste ribbels, of moeten we ridders zeggen?

De zon begint harder te schijnen en dat kan maar één ding betekenen... de zomer komt eraan EN het Chirokamp dus ook!! Maar het wordt niet zomaar een kamp. Ook al zijn jullie heel hard mee met jullie tijd ; kennen jullie de nieuwste #likemeliedjes en hebben sommigen van jullie al een gsm of Ipad, dit kamp keren we terug in de tijd. Meer nog, terug naar de Middeleeuwen! Wees dus maar klaar om jullie als elegante jonkvrouwen te gedragen, maar ook om vechttechnieken aan te leren zodat je draken kan verslaan!

Maar wij zijn er zeker van dat jullie hierin zullen slagen. Jullie hebben namelijk al een weekendje gehad, leerden al enkele kampliedjes en zijn dus helemaal klaar om 1 of 2 weken door te brengen in de bossen van Kasterlee!

Spelen en ravotten, smullen van het overheerlijke eten dat bereid wordt door onze liefste cookies, samen slapen met al je vriendinnen, kortom; heel veel pret beleven!!

Er zijn wel enkele extra dingetjes die jullie naast de benodigdhedenlijst zouden moeten meenemen om het avontuur te doorstaan (je hoeft absoluut niets aan te kopen, en mag creatief zijn)

Week 1:

- Kaboutermuts
- Jonkvrouwenkledij
- 5 lege wc-rolletjes
- Kleren die heel erg vuil mogen worden (en niet in goede staat terug keren)
- Astronautenkostuum

Week 2:

- Superheldenoutfit (Batman, Spider-Man, Superman,...)
- Waterpistool

Wij hebben er al ongelooflijk veel zin in!

Hopelijk jullie ook!

Dikke knuffels

Kato, Emily, Kaat en Jana

SPEELCLUB

Lieve speelclubbers

We hebben een heel jaar met elkaar doorgebracht. In dat bijzondere jaar hebben we gevaarlijke dingen gedaan (piraten), uitdagende dingen (wie blijft er het langst op de berg staan?), vieze dingen (wie loopt er door de modder voor hawaidiehawaidie?) en nog zoveel meer. Allemaal heel leuke dingen, maar dan weten jullie nog niet wat we op kamp gaan doen. Hou jullie maar vast voor een bijzondere, megacoole, mysterieuze week! Wij hebben er alvast heel veel zin in. Hopelijk jullie ook?

Jullie mogen de volgende dingen meenemen; kan je al raden wat we gaan doen?

Week 1:

- Kleren die vuil mogen worden
- Slechte witte t-shirt
- waterpistool
- galabal outfit
- fancy sport outfit
- wellness spullen (nagellak, maskertjes,...)

Week 2:

- Legeroutfit

Jullie allerliefste leiding

Justine, Merel, Maud en Loeke xxx

KWIKS

Geachte kwiks

Bij deze melden wij jullie dat het nog 51 nachten slapen is tot de leukste tijd van het jaar, namelijk het chirokamp!

Net zoals altijd kijken wij er ontzettend naar uit, wij hopen dan ook dat jullie deze vreugde delen.

Dit jaar verwelkomen we jullie graag in het middeleeuwse Kasterlee. Jullie hebben in het jaar bewezen dat jullie elk obstakel aan kunnen. We zijn er daarom van overtuigd dat jullie klaar zijn voor wat jullie op kamp te wachten staat.

Jullie kwaliteiten als schattenjagers (Kwip vermist), tijdreizigers en speurders zullen jullie zeker kunnen gebruiken. Daarnaast zal jullie goed humeur van pas komen om elke uitdaging te trotseren. Maar dat alleen zal niet volstaan, volgende zaken dienen jullie ook bij te hebben:

Week 1:

- Bouwvakkersoutfit
- Outfit studio 100 figuur
- Sportaccessoire
- Kleren die ECHT vuil mogen worden

Week 2:

- zoveel mogelijk grote plastic flessen (niet plat!)
- luchtmatras (voor in zwembad)

Met hoogachting

Kwip, Sarah, Amber en Hanne



TIPPERS

Geachte jonkvrouwen,

Het voorbije jaar hebben jullie al enkele zware kruistochten doorstaan, waarbij sommigen al gesneuveld zijn. Jullie hebben al bewezen dat jullie dappere knapen zijn als het op hoogtes aankomt en ook te vinden zijn voor een hoogstaande High Tea. Jullie gemoedstoestand staat altijd klaar voor een dappere strijd, maar ook voor een barmhartige bijeenkomst in het Hof der Mezzanine.

Binnenkort komt jullie ultieme queeste er aan! Wat jullie dit jaar hebben meegemaakt is niet te vergelijken met wat jullie vanaf 10 juli te wachten staat. Bereid jullie voor op draken, zwaardgevechten, verliezen en overwinningen, ... Om de traditie van dit jaar hoog te houden zullen er ook veelvuldige feestmaalen voorzien worden om jullie magen te spijzen.

Voor onze belangrijke queeste verplaatsen we ons van het Hof der Mezzanine naar het Rijk der Kasterlee. Wat deze belangrijke queeste inhoudt zullen jullie te weten komen bij de jaarlijkse hereniging aan de Ronde Tafel.

Maak jullie stalen ros al maar klaar voor de tocht naar het Rijk der Kasterlee. Volgende uitrusting dienen jullie mee te nemen:

- 🐉 Middeleeuwse outfit (jonkvrouw of ridder)
- 🐉 Zwarte outfit
- 🐉 Kleren die vuil mogen worden

Hoogachtend,

Milady Sabine, Hertogin Janne, Barones Frauke en Gravin Imaani

TIPTIENS

Beste vrienden,

Op 10 juli vertrekken wij gezamenlijk naar het zonnige Kasterlee.
Om onze trip onvergetelijk te maken, moeten jullie volgende zaken meenemen:

Week 1:

- Trekkerstrugzak
- Kerst outfit
- Lange witte sokken

Week 2

- Maffia outfit
- Slechte knuffel
- Slechte kleren

Be prepared

XOXO jullie leiding

ASPIRANTEN

Hartelijk hoogachtende Raspiranten,

Met vroghede in onzen bonkenden harten, verzoeken wij, uwen vrome casteleynen, gaarne uwen aanwezigheden, behelzenden uwen fortnieten queesten aanvangenden op dene 19de daghelichte na dene zonnewende, eindigenden met dene verjaardaghe van dene scheidinge van het Rooms-katholieke apostolische vicariaat te Schotland. Voor uwen eerste zevende daghen behoeven u onderschreven materialen medenemen:

- Enen witte en enen zwarte tuniek⁽¹⁾
- Enen overall (gelek enen skilder mit mauwen!)
- Enen bieren beker
- Enen brilte voor dene sonne⁽²⁾ (eentje die anders mag terugkomen dan die heen gaat)
- Uwen ingedinc dat gy van uwen casteleynen ontvangt⁽³⁾
- Clederdracht van uwen spaensche wederhelften⁽⁴⁾
- Enen teinte voor gy en uwen metgezelle⁽⁵⁾
- Enen hozen voor tnacht⁽⁶⁾
- Velen lampe & pronk voor uwen teinte⁽⁷⁾
- Uwen spirituelen humeur

Voor uwen tweeden camp weding verzoeken uwen nieuwen casteleynen denen materialen te verschikken

- Volledigen zwarte / camouflage clederdrachten
- Uwen costumen dat gy van die nieuwen casteleynen ontvangt⁽⁸⁾
- Volledigen gruunen klederdracht (zelfs uwen onderbroecen!)⁽⁹⁾

Wij verwachten van uwen nobelen geesten om deze opdracht te volbringen. Allen van uwen casteleynen verhogen zich op onzen ontmoetingen met onze ganser harten, dat gy uwen aanwezigheid zult verhuldigen.

Hartelijke groet.

1. T-shirt 2. Zonnebril 3. We sturen ieder individueel een voorwerp door dat jullie moeten meebrengen 4. Spaanse outfit 5. Een 2 persoonstentje (spreek onderling af wie dit meeneemt) 6. Slaapzak 7. Lampen & versiering voor in de tent (lampionnetjes, slingers, lampjes, mooie dingetjes, etc.) 8. We sturen ieder individueel een verkleed costume door dat jullie moeten meebrengen 9. Groene kleren (maar echt ALLES, niet enkel broek of T-shirt)



LIEDJES

Ochtendlied

Wij hijsen bij het gloren van de morgen
Ons vlagge als een biddend lied.
Want heilig is het geschenk van elke morgen
Dat God ons lied aanvaarde biedt.
Draag door weer en wind ons vlagge,
Tekenen van de heldere tijd,
Laat ze waaien, laat ze wuiven,
Allen voor de grote strijd. (x2)

Avondlied

O Heer
O Heer, d'avond is neergekomen,
De zonne zonk, de duister komt.
De winden doorruijen de bomen
En verre sterren staan alom.
Wij knielen neer om u te zingen
In 't slapend woud, ons avondlied.
Wij danken u voor wat w'ontvingen
En vragen Heer, verlaat ons niet.
Knielen, knielen, knielen wij neder
Door de stilte weerklinkt onze bee.
Luisterend, fluisterend kruinen mee
En sterren staren teder,
Geef ons Heer
Zegen en rust en vree. Daal nu
Daal nu bij het zinken van deze dag.
Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag.
Gij zijt zegen troost en lach.
Daal in avond zonnevlag.
Heer, wij bergen in ons hart uw lag.
Zegen haar en ons uw jonge wacht.
Goede avond, vlag en dag.
Christus Koning, goede nacht. (x2)

DE TIEN GEBODEN



Boven al bemin ALLE leidsters
ze verzorgen immers je wondjes met pleisters

Wees tijdig in de formatie, respecteer de rust van anderen
en de stilte in de slaapzaal zal je niet veranderen

Draag steeds uniform op de dag des Heren
ook al komt de ma met kleren

Sigaretten, drugs en drank zult gij weren
kookies, proost en naasten zult gij eren

De kampplaats is je 'nieuwe' thuis
zonder toestemming ga je niet van huis
en ze wordt dan ook elke dag gekuist

Mijd juwelen, gsm en waardevolle spullen
Ook het ijzer voor je krullen

Zo wordt het een aangenaam bivak
en zitten we allemaal op ons gemak!!!!

SPELLETJES



Trouwen
Ridder
Koningin
Helm

Paard
Zwaard
Tournooi
Vuur

Draak
Eer
Kasteel
Kroon

Leger
Harnas
Jonkvrouw
Schild

Koningin
Moedig
Koning
Tovenaar



**BINNENKORT LEVEN WE OP HET
RITME VAN DE WIND EN VAN
DE ZON,
EN ZINGEN WE OP DE MELODIE
VAN BOS EN BEEK EN BRON.
DAN GAAN WE SLAPEN MET'T
GETROMMEL VAN DE REGEN OP
HET DAK?
ZULLEN WE ONTWAKEN MET
DE MORGENDAUW:
WE GAAN WEER OP BIVAK!**